



Ugebrev

8. januar 2021

KALENDER

Mandag 22. januar Vinterferie (Uge 8)

Kære forældre i BH-kl./1. kl.

Jeg håber I er kommet godt ind i det nye år. Det er en underlig tid, vi er i, med covid-19. At undervise jeres børn online er en spøjs oplevelse, men jeg udvider alligevel "sendefladen" fra på tirsdag. I får en e-mail hvor det er nærmere beskrevet og også hvad vi skal lave. God weekend til jer.

Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse

Så er vi også blevet digitale, og det var skønt at se og høre børnene igen. Det er gået overraskende godt. Vi har efterhånden fundet en rytme, og prøver med en udvidelse af undervisningen næste uge.

Der vil blive sendt blandet materiale ud. Det kan afhentes på skolen, hvis der er behov for det.

Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 4./5. klasse

Den første uge med fjernundervisning er gået over al forventning. Vi er nu blevet fortrolige med Zoom programmet. Vi har haft diktat, stave- og skriveøvelser over chatten. Det har fungeret fint. Børnene har lavet deres egne bøger. En bog handler om H.C. Andersen og en om deres eget liv. Alle er ved godt mod og vi ser frem til næste uges hjemmeundervisning.

KH Britta

Kære forældre i 6./7. klasse

Klassen har klaret sig meget godt overalt med denne online undervisningssituation. Alle hjælper hinanden, og børnene har meget tålmodighed med hinanden. Denne uge sprang vi ind i vores astronomiperiode. Hele klassen er begejstret og kommer med mange spørgsmål om universet. Jeg er så glad for at se livlige diskussioner opstå mellem elever, selvom vi alle

sidder derhjemme.

Vi fokuserer på de positive aspekter af denne situation og nyder at kunne mødes hver morgen og lære sammen. Det er så rart at se en helt anden side af børnene, som de er hjemme. Og jeg må sige at have alle de søde kæledyr med i zoommødet også gør mig meget glad.

Med venlig hilsen Viola

Kære forældre og elever i 8/9 klasse

Glædeligt nytår til alle. Kan det blive dårligere end 2020? Det håber vi ikke.

Vi sidder nu alle sammen hjemme og forsøger at lære en masse via skærme og Internet. Det er ikke så let, som det lyder, og det er slet, slet ikke så interessant og rart at være uden kammeraterne og den fysiske nærhed af hinanden. Også vi lærere savner det meget.

Men vi arbejder så godt, vi kan. I hovedfagstimerne har vi Historie – tiden fra slutningen af 1700-tallet og frem til 1864. Flytningen fra landet til byen, de mange nye opfindelser, der ændrede verden (dampmaskinen, luftballonen osv.), koleraen som en ødelæggende pandemi i 1853, krigen i 1848-50, Biedermeier, Stavnsbåndets ophævelse – jo, der er nok at tage fat på for at forstå den verden, vi lever i i dag.

I Samfundsfagstimerne ser vi på forskellige regerings- og styreformer – fascisme, demokrati, kongedømme, socialisme osv. I engelsk læser vi novellen *Abehånden*, de berømte gyser – her er der lektier for til alle engelsktimer. Og i dansk ser vi på grammatiske spørgsmål som hoved- og bisætninger, ligefrem og omvendt ordstilling m.m. Et meget vigtigt fag i øjeblik er Opgavetimerne, en daglig time, hvor alle arbejder med et emne, de har valgt med tilknytning til hovedfaget – en lille fordybelsesopgave. Der skal vælges nyt emne på mandag.

Arbejdshæftet kan ikke afleveres, før vi ses igen. Det samme gælder desværre også de store fordybelsesopgaver.

Jeg håber, at vi alle sammen får det bedst mulige udbytte af denne periode – hvor lang den end måtte blive.

Og jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år og får stor glæde af det.

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen